



Bezoek Jain tempel Antwerpen

Zondag 7 december 2014 om 11 uur

Het bestuur kan u een exclusief en begeleid bezoek aanbieden aan de Jain tempel te Antwerpen.

Een woordje uitleg over de tempel en het Jainisme



In Antwerpen (Wilrijk) staat de grootste Jain tempel buiten India die gefinancierd wordt door de Antwerpse Jain-gemeenschap (ongeveer 400 families).

De tempel is meer dan 1000 m² groot en opgetrokken in witte granietsteen (andere bronnen spreken van wit marmer). Die is vooraf in India bewerkt alvorens naar Antwerpen te worden verscheept.

Het Jainisme, dat traditioneel als Jain Dharma bekend staat, is een oude religie die sinds vroege tijden als onafhankelijk geloof en filosofie geldt.

Met ongeveer 8 tot 10 miljoen aanhangers, is het Jainisme één van de kleinste belangrijke wereldreligies.

Er zijn wereldwijd ongeveer 6000 Jainische nonnen en 2500 Jainische monniken, waarvan de meesten lid zijn van Shvetambar. Dit is een van de belangrijkste varianten van het Jainisme, de andere is Digambar. Het Jainisme heeft de grootste aanhang in het Indiase gebied Punjab, vooral in de stad Ludhiana.

Jainisme is van aanvang af belangrijk geweest voor de Indiase cultuur en had invloed op: de Indiase filosofie, kunst, architectuur, wetenschappen en politiek en heeft ook bijgedragen tot de Indiase onafhankelijkheid van Mahatma Gandhi.

De Jain Tempel te Ranakpur. Deze tempel is de grootste Jain tempel van India, en is één van de vijf heilige plaatsen in India van de aanhangers van het jainisme; daarom is de rol van deze tempel zeer belangrijk voor deze religie.

Tijdens het begeleid bezoek komt u uiteraard nog veel meer te weten over deze boeiende religie en haar gebruiken.



Enkele praktische afspraken

Om 11 uur stipt wordt er verzameld aan de Jain tempel te Wilrijk.

KAART



Wij worden tijdens het bezoek begeleid door de gids mevrouw Chris De Lauwer,. Geboren en getogen in India, waar vader meer dan 10 jaar als ingenieur werkte.

Later vaak teruggekeerd en ook andere landen in Azië bezocht.

Studeerde Oosterse Filologie, richting Indologie, aan de Universiteit van Gent. Vervolgens één jaar post-graduaat studies Sanskriet aan de Universiteit van Bombay.

Deed samen met echtgenoot antropologisch onderzoek in tribale gebieden van Centraal India.

Zij is ook docente Indische Taal (Hindi en Sanskriet), met bijzondere aandacht voor de gesproken taal, of "survival Hindi" voor reizigers.

Het bezoek wordt afgesloten met een lunch.

Tijdens het bezoek gelden wel enkele strikte huisregels die dienen nageleefd te worden (zie verder)





Wat kost deze activiteit ?

Deze activiteit wordt aan de leden volledig GRATIS aangeboden. De leden mogen hun partner desgewenst wel mee inschrijven.

De plaatsen zijn beperkt tot een 25-tal deelnemers, dus VOL=VOL !!!

Hoe inschrijven ?

Door een mailtje te sturen naar freddy.rottiers@politie.antwerpen.be met vermelding dat u alleen of met partner aanwezig zal zijn. U krijgt bevestiging achteraf.

Indien de plaatsen volzet zijn wordt uw inschrijving op de 'wachttijst' geplaatst. Als er dan nog leden (tijdig) annuleren dan wordt u gecontacteerd met de vraag of u alsnog wil deelnemen.

Huisregels

Algemeen:

- Gelieve bij aankomst u aan te melden bij de portier.
- Bezoekers worden vriendelijk verzocht hun voertuigen te parkeren op de bezoekersparkingplaatsen "Visitors", onmiddellijk links ten einde van de oprijlaan.
- Gelieve het gras niet te betreden en de paden te gebruiken.
- Gelieve geen eigen eten of drinken mee te brengen op het domein.
- Het fotograferen van het tempelcomplex is enkel aan de buitenkant toegelaten. Gelieve daarbij geen mensen zonder hun toestemming te fotograferen.
- Gelieve gebruik te maken van de vestiaire voor het opbergen van jassen, schoenen, handtassen, e.d.

Tempelcomplex bezoek:

- Gelieve de tempel en de meditatiekamer enkel te betreden op blote voeten of kousenvoeten. Schoenen, pantoffels, sandalen, e.d. dienen in de vestiaire in de daartoe voorziene kasten geplaatst te worden.
- Gelieve leer, bont en zijde te vermijden in de tempel.
- Dames worden verzocht tijdens de menstruatie de tempel niet te betreden.
- Gelieve schouders, bovenarmen en knieën bedekt te houden.
- Gelieve de beelden, altaren en sacrale voorwerpen niet aan te raken. Gelieve een respectvolle afstand te bewaren van de praktiserende gelovigen, de beelden, altaren en sacrale voorwerpen. Gelieve in het bezoekersdeel te blijven en de gebedsruimte en het sacrale deel onder de torens niet te betreden.
- Gelieve de gsm op stil te zetten tijdens het bezoek.
- Gelieve binnen nergens foto's te maken.
- Gelieve het spreekvolume aan te passen. Stilte en ingetogenheid worden gewaardeerd.
- Gelieve niets achter te laten.

Mogen wij u er aan herinneren dat u een privé heiligdom bezoekt, geen openbare instelling of pretpark.

Dank voor uw medewerking.